



organiseert een 15 daagse vogelreis naar

## ***Rajasthan India***

### ***Hoogtepunten van India***

***Op zoek naar Indische Trappen, duizenden  
jufferkranen en meer!***

Eind januari en begin februari 2020

Onder begeleiding van Janus Verkerk en lokale gids

## Onze reis

### Sultanpur

We beginnen onze reis met een kort bezoek aan een prachtig reservaat niet ver van Delhi, Sultanpur. Een waterrijk gebied met ongelooflijk veel waterwild en overige vogels. Hoewel kleiner dan het later te bezoeken befaamde Bharatpur kan het de vergelijking ruimschoots aan. We maken een wandeling waarbij we zeer veel vogels van nabij kunnen bewonderen of fotograferen. Naast voor ons gewone soorten als Wintertaling, Tafeleend en Smient vinden we er Vlekbeekeend, Baikaltaling, Witoogend, Bisschopsooievaar, Indische nimmerzat en Waterfazant. Maar ook de Bastaardarend vliegt er rond evenals met wat geluk de enorme Saruskraanvogel of de prachtige Smyrna ijsvogel. Het is slechts een greep uit het ruime aanbod aan vogelsoorten en lokale gidsen wijzen ons de lastiger te vinden soorten zoals b.v. de Indische Dwergooruil.

In de middag vliegen we naar de woestijnstad Jaisalmer waar we overnachten in het Himmatgarh Palace hotel.



*Sultanpur lake*

## **Desert National Park**

De grote Tharwoestijn is ons volgende doel. Hier gaan we op zoek naar een aantal typische woestijnsoorten zoals meerdere soorten zandhoenders, Renvogel, Steppearend, Arendbuizerd, Indische Lannervalk of de door vogelaars zeer gewilde Witbandleeuwerik. Eén van de meest zeldzame vogels van dit gebied is de Indische Trap, een reusachtige vogel die de laatste jaren echter steeds minder gemakkelijk is waar te nemen. Onze gidsen kennen de `hotspots` en het zal zeker één van de belangrijkste doelen van de reis zijn om deze vogel te zien. Maar ook prachtige roofvogels zoals Monniksgier, Keizerarend, Indische Schreeuwarend, Slangenarend en Havikarend behoren tot de mogelijkheden. We hebben twee volle dagen om het prachtige gebied te verkennen en we overnachten in een voor ingericht `desertcamp`.



***Indische trap*** (Janus Verkerk)



## **Khichan**

Na het verlaten van de grote woestijn is Khichan ons volgende reisdoel. `What are you going to do in Khichan` There`s absolutely nothing there` kregen wij jaren terug te horen. Wat was het geval? Nadat Ratanlal Maloo in 1970 werkloos uit de grote stad was teruggekeerd vroeg zijn vader hem dan maar dagelijks de duiven op het veld te gaan voeren. Naast duiven verschenen er mussen, pauwen en grondeekhoorns maar al snel een stuk of 10 Jufferkraanvogels. Het voeren werd met behulp van de lokale bevolking wat uitgebreid en meer en meer Jufferkranen verschenen. Omdat er nogal verstoring was op de voerplek door lokale honden werd besloten om een stuk ter grootte van een voetbalveld van een omheining te voorzien. En de kraanvogels bleven maar toenemen. Tientallen werden honderden en honderden werden duizenden. Nu wordt er dagelijks meer dan 3 ton graan gestrooid voor de 20.000 Kurja, de lokale naam voor de sierlijke Jufferkraanvogel. Wij verblijven, hoe kan het ook anders, in de Kurja lodge vlakbij deze voerplek. De kraanvogels zijn gegarandeerd. Een onvergetelijke ervaring. Google maar eens `demoiselle cranes Kichan` en de rest van deze tekst is overbodig. We verblijven dan ook twee nachten in de Kurja lodge.



### ***Jufferkranen in Khichan*** (Janus Verkerk)

## **Jodhpur**

Na al dit ornithologisch geweld is het tijd voor wat andere indrukken van India. We vertrekken met wat `stops on the way` naar het Mehrangarh fort in Jodhpur waar we een begeleide excursie maken. Uiteraard gaat hierbij de verrekijker ook mee. Vanuit Jodhpur vertrekken we de andere morgen vroeg per trein naar Ranthambhore onze volgende bestemming.

## **Ranthambhore**

Landschappelijk prachtig, een 1000 jaar oud fort, groot wild, goede vogelsoorten alom en kans op Bengaalse tijger. Dat is Ranthambhore in het kort. Vanwege al dat wild zijn we wel gebonden aan excursies per open jeep. Specialisten van het park gaan mee en weten de hotspots. Het accent van de excursie ligt altijd op het spotten van de tijger maar mocht dat niet lukken dan blijft er dus genoeg te zien. Wat te denken van vijvers met Moeraskrokodil, of antilopen zoals Nijlgauwer, Axishert of Moerashert, de sierlijke Chinkara gazelle, Hoelman aap en Resus makaak, de Jungle cat en de bedreigde Lippenbeer. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Ornithologische hoogstandjes zijn b.v. de Crested Serpant eagle, of de Malabar Pied hornbil prachtige spechtensoorten zoals de Goudrugspecht, nieuwe soorten bulbuls, parkieten, starlings en myna`s. Ook diverse uilensoorten en ijsvogels waaronder misschien wel de Stork billed kingfisher. Tapuiten en klauwieren of de Indische renvogel. Ranthambhore is wereldwijd beroemd. Nadeel daarvan is dat we hier niet alleen zijn. In overleg met elkaar kunnen we besluiten onze eigen excursie te maken en de drukte te mijden. We overnachten twee nachten in het prachtige Ranthambhore Heritage Haveli.



***Bengaalse tijger*** (Wim de Groot)





*Storkbilled kingfisher* (Hans van Wijk)

### **Bharatpur**

Nog een hoogtepunt. Groot is de faam van vogelreservaat Bharatpur, meer specifiek het Keoladeo Ghana National Park. Het is een voormalig jachtreservaat van de maharadja's en het soortenspectrum is indrukwekkend. In het winterseizoen komen hier (tien)duizenden watervogels bijeen om te overwinteren. Zo vinden we er tientallen soorten reigers en eenden, maar ook Sarus- en Europese kraanvogels, Grijsse wouwen, Steppekiekendief, Langstaart nachtzwaluw, Hop, Bastaard- Keizer- en Zeearend, Indische ganzen, en ook de prachtige Dusky eagle owl, een oehoe soort. De zwarte woudaap is een buitenkansje maar de Chinese woudaap zien we zeker. Het is slechts een greep uit het grote aanbod aan soorten. Dagen met meer dan 100 vogelsoorten zijn geen uitzondering. De vogels zijn vanaf de vele dijkjes en paadjes die het gebied doorkruisen zeer goed te benaderen en het is een paradijs voor de fotograaf. De lichtomstandigheden zijn vaak optimaal en de vogels naar onze begrippen tam. Voor vogelaars is dit gebied een `must see`. Het is dan ook een prachtige afsluiting van een zeer gevarieerde vogelreis.



*Fotokansen genoeg* (Janus Verkerk)



## **Algemene reisinformatie**

### **Klimaat**

Het klimaat in India kent drie seizoenen: winter, zomer en moesson. De winter van november tot februari wordt gekenmerkt door noordoostelijke wind waardoor het relatief afkoelt. De lucht is gewoonlijk strakblauw en de temperatuur ligt overdag rond de 20 graden. In de zomer, maart tot juli wordt het al snel warmer. De temperatuur loopt op tot tegen de 40 graden en ook de luchtvochtigheid is hoog. Als in mei de wind v.n.l. uit het westen gaat waaien krijgt de warme vochtige oceaanolucht het land steeds meer in haar greep. Het moessonseizoen breekt dan aan. Zware regenbuien zijn het gevolg. De buien vallen meestal in de middag en brengen de broodnodige afkoeling. Uiteindelijk eindigt het moessonseizoen in oktober en begint de winter. De bergen in het noorden kennen een hooggebergte klimaat.

### **Geloof**

Het hindoeïsme is de belangrijkste religie in India. Ruim 80 % van de bevolking is hindoe. Het hindoeïsme wordt gekenmerkt door een groot aantal stromingen. Waar alle hindoes het over eens zijn is dat je moet leven volgens bepaalde regels die je groep (kaste) je stelt. Ook gelooft vrijwel iedereen in de wedergeboorte. Je karma bepaalt of je in een nieuw leven in een hogere of lagere kaste geboren zult worden. Het hindoeïsme heeft zich onder weinig volkeren verspreid mede omdat je geen hindoe kunt worden. Je wordt als hindoe geboren. Ook het boedisme is in India ontstaan. Het is eigenlijk geen godsdienst maar een combinatie van geloof, filosofie en psychologie. Ook kent het geen dogma's, geboden of verboden. Andere stromingen die zijn ontstaan uit het hindoeïsme zijn het sikhisme en jainisme.

Ruim 8 % van de bevolking in India is moslim. Zij wonen vooral in het noorden. Tenslotte is een klein gedeelte van de bevolking christelijk.

### **Eten en drinken.**

De Indiase keuken kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan specialiteiten. Curry gerechten kunnen vegetarisch, met kip of lamsvlees zijn. Tandoori voedsel is een noordelijke specialiteit. Het woord tandoori verwijst naar de klei-oven waarin het voedsel wordt gebakken. Het is meestal mild van smaak. Indiaas brood is heerlijk. Het meest eenvoudig is de chappati, meel en water gebakken tot een dunne pannenkoek. In de oven gebakken brood heet 'naan'. Enige voorzichtigheid is wel geboden met het eten langs de straat. Lassidrank kun je overal krijgen. Het is een soort yoghurt drank die de dorst goed lest. Bier en mineraal water zijn overal verkrijgbaar. Bier is in verhouding wel een stuk duurder. Het gebruik van flessewater wordt sterk aangeraden. We zorgen altijd dat hiervan voldoende in de bus aanwezig

Stevig onderhandelen is een vereiste in de meeste souvenirwinkels. Er is heel veel te koop. In Agra is het beroemde inlegmarmer te vinden. Het is uniek in de wereld maar zwaar om te



vervoeren. Ook Indiase tapijten zijn beroemd. Westerse bezoekers waarderen gewoonlijk ook de juwelen uit Rajasthan. Tijdens stops onderweg komen een aantal malen in enorme souvenirwinkels. Vrijwel overal kan worden betaald met `plastic money`.

## **Kleding**

We bezoeken India in de winterperiode. Het winterweer in India is meestal stabiel met overdag mooi weer maar vooral de ochtenden en avonden zijn fris. Tijdens vroege gamedrives in een open landrover is het koud. Handschoenen en een muts zijn dan onmisbaar temeer omdat sommige excursies reeds in het donker starten. Na 9 uur loopt de temperatuur snel op en kun je met veel minder kledingstukken toe. Aangezien we een aantal rustige wandelingen maken zijn fijn zittende wandelschoenen aanbevolen.

## **Treinen**

Het reizen per trein in India is een ervaring op zich. De treinen zijn meestal overvol en reizen per trein geeft wel een extra dimensie aan onze reis. We slapen op uitklapbedden en er worden maaltijden geserveerd. Vaak is er voor iedere coupé een employee verantwoordelijk voor het reilen en zeilen.

## **Hygiëne**

Ondanks dat de Indiase keuken zeer gevarieerd is en overheerlijk moeten we toch een aantal zaken niet uit het oog verliezen. Drink geen kraanwater, eet geen verse groenten en alleen geschild fruit. Flesjes drinkwater of frisdrank worden altijd door obers geopend aan de tafel. Accepteer geen fles water die open wordt aangeleverd. Tandens poetsen alleen met flessewater!! Ook is het beter om langs de straat geen eten te open.

## **Geneesmiddelen.**

Neem medicijnen die u regelmatig moet gebruiken in voldoende hoeveelheden mee. U kunt ze ter plaatse mogelijk niet aanvullen. Vaak zijn westerse medicijnen in India wel te koop maar onder een andere merknaam. Neem daarom een recept mee waarop de werkende bestanddelen van het medicijn staan beschreven.

Voor bril dragers is een reservebril een onmisbaar attribuut. Daarnaast zijn medicijnen tegen diaree in iedere reiskit een vast onderdeel.

## **Belangrijke papieren**

U doet er verstandig aan nog in Nederland fotokopieën te maken van alle belangrijke papieren en deze apart op te bergen in uw bagage. In India is een visumplicht. De procedure hiervoor is de laatste jaren gelukkig weer wat eenvoudiger geworden. Meer informatie hierover ontvangt u ruim voor aanvang van de reis. Uw paspoort moet nog minstens een half jaar geldig zijn en voor het visum dient een lege pagina ter beschikking te zijn in het paspoort.

## **Bagage**

Neem geen scherpe voorwerpen, messen, schaarmpjes ed. mee in de handbagage. Ze worden er altijd uitgevist tijdens de controles en zorgen voor veel oponthoud. Een rugzakje voor de vogelexcursies is een onmisbaar attribuut. Reistassen zijn vaak handiger en lichter dan koffers.

## **Fotografie en film**

In India zijn de omstandigheden vaak optimaal om te fotograferen of filmen. Het licht is over het algemeen subliem en de vogels of zoogdieren niet schuw. Neem een internationale stekker mee voor het opladen van de apparatuur. Veel hotels hebben het Engelse drie-polige systeem. Het voltage is 220 volt. Opladen is overal mogelijk hoewel stroomstoringen geregeld voorkomen. In sommige heiligdommen mag niet worden gefilmd of wordt een astronomisch bedrag gevraagd voor een videocamera.

## **Geld**

De munteenheid in India is de Rupee. (Rs) Deze is verdeeld in 100 Paisa. In India mogen geen Rupees worden in- of uitgevoerd. Wij adviseren om cash voldoende Euro's en/of Dollars mee te nemen. Pinnen kan slechts op beperkte schaal! Het wisselen van cash geld is soms een probleem en kost veel tijd. Bij aankomst op de luchthaven zullen we een eerste wisselslag maken. In veel souvenirwinkels is het betalen met creditcard mogelijk.

## **Tijd**

Het tijdsverschil met India is in de wintertijd 4,5 uur. Het wordt's morgens om ca 5.30 licht en 's avonds om 19.00 donker.

## **Telefoneren**

Op veel plaatsen is het eenvoudig om internationaal te telefoneren. Echter in de meer afgelegen gebieden zijn deze voorzieningen minder voorhanden. De lokale telefooncelletjes die overal te vinden zijn zijn het goedkoopst. Uitbreiding van het mobiele netwerk van b.v. KPN gaat razendsnel. Ook het mobieltje is dus op een aantal plaatsen zeker inzetbaar.

## **Gezondheid**

India kent geen verplichting tot inenten. Wilt u zich van te voren tegen besmettelijke ziektes wapenen dan raden wij u DTP, tyfus en hepatitis A aan. Kijk voor meer informatie op [www.gezondopreis.nl](http://www.gezondopreis.nl)  
Voor uitgebreider advies kunt u zich wenden tot de plaatselijke GGD.

## **Veiligheid**

India is een veilig land. De mensen zijn er heel vriendelijk en zijn ook trots op hun land.

De Indiase vorm van begroeting is “namastè ” gecombineerd met het lichtelijk buigen van het hoofd en de handen gewouwen. Vaak gevolgd door de vraag “what countrie are you from?” Gevolgd door een “nice countrie”...

Toch is het, zoals overal, verstandig bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De gelegenheid scheidt nu eenmaal de dief. Vooral op drukke plaatsen (stations) is het verstandig bagage bij elkaar te brengen. Verkopers kunnen vaak vasthoudend en volhardend zijn. Het beste is geen discussie aan te gaan maar ze compleet te negeren. Hoewel het toerisme in India een goed ontwikkelde bedrijfstak is, blijft het land een ontwikkelingsland. De infrastructuur en algehele organisatie in het land zijn niet zoals wij dat gewend zijn. Dit betekent dat India naast grote charmes ook ongemakken kent. Wanneer U ten volle wilt genieten van deze bijzondere reis dient U avontuurlijk te zijn ingesteld en onverwachte gebeurtenissen een kans te geven. Hiertegenover staat dat U zo de natuur op een indringende wijze beleeft en dat het onverwachte soms een verrijking van de reis wordt.

## **Vogelgids**

De meest gebruikte veldgidsen voor vogels en zoogdieren op dit moment zijn:

Pocketguide to the Birds of the Indian Subcontinent  
Richard Grimmett, Carol Inskipp en Tim Inskipp.  
ISBN: 9780713663044

Fieldguide to the mammals of the Indian subcontinent  
K.K. Gurung en Raj Singh  
ISBN: 0 12 309350 3.

Beide boeken zullen tijdens onze reis aanwezig zijn.

## **Boeking**

*Reiscode 2020 IND, 15 daagse vlieg- en rondreis, periode eind januari begin februari 2020. Aantal deelnemers 10. Max 12. Reisbegeleiding Janus Verkerk en lokale gids. Reissom € 3200 vanaf 8 personen. Eénpersoonskamerstoel € 395,- Vroegboekorting € 50,- Inclusief intercontinentale en binnenlandse vluchten, excursies, vervoer, treinreis, maaltijden, lokale gidsen etc. Exclusief visumkosten en uitgaven van persoonlijk aard.*

*Meer informatie Stichting Vogelreizen Janus Verkerk 06-21253594*

[janusverkerk@hetnet.nl](mailto:janusverkerk@hetnet.nl)



