



organiseert een  
15-daagse voorjaarsreis naar

# ETHIOPIË

VOGELS en CULTUUR van  
het Noorden

van dinsdag 18 februari t/m dinsdag 3 maart 2020

begeleid door Lieuwe Dijkse



## Stichting **Vogelreizen**

streeft de volgende doelen na:

1. Het initiëren van reizen naar bijzondere vogelgebieden in binnen- en buitenland, afgestemd op wensen van deelnemers;
2. Het samenstellen van verantwoorde reisprogramma's;
3. Het garant staan voor optimale reis- en vogelkundige begeleiding door onbezoldigde Nederlandse deskundigen;
4. Het uitwisselen en gebruikmaken van contacten met zowel nationale als internationale vogel- en natuurbeschermingsorganisaties;
5. Het organiseren van vogelreizen inclusief begeleiding, al dan niet via ANVR/SGR-aangesloten reisbureaus;
6. Het leveren van financiële bijdragen aan lokale vogel- en natuurbeschermingsprojecten.

## Stichting **Vogelreizen**

laat deelnemers in informele en ontspannen sfeer, kennismaken met vogels in nabije en verre vogeloorde. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan vogelbeschermings- en algemene natuurbeschermingsprojecten. Gebleken is dat deze reizen een effectief middel zijn om plaatselijke autoriteiten te overtuigen van de noodzaak rijke natuurgebieden in eigen land of streek te beschermen.

## Stichting **Vogelreizen**

organiseert reizen voor kleine groepen deelnemers, die beslist geen geoefende wandelaar hoeven te zijn, tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Op locatie worden geen inspannende wandeltochten gemaakt of moeilijke klimpartijen uitgevoerd. De meeste reizen zijn geheel verzorgd. Bijna alles wordt geregeld, zodat de vogelaar volop kan genieten. De reisbegeleiders hebben jarenlange ervaring en gedegen vogelkennis. Met veel genoegen leren ze, zowel de beginnende als gevorderde vogelaars de flora en fauna in zorgvuldig geselecteerde vogel- en natuurgebieden te herkennen. Ook fotografen komen aan hun trekken. Onderweg is er voldoende gelegenheid op opnames te maken.

## Stichting **Vogelreizen**

is een non-profit organisatie die voortkomt uit de reisservice die Vogelbescherming Nederland voorheen verzorgde.

Stichting **Vogelreizen** is aangesloten bij de Vereniging van Kleine Reisorganisaties (VvKR) en bij de Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO)

## Stichting **Vogelreizen**

p.a. Nieuweweg 5

4761 PE Zevenbergen

Url: <http://www.Stichtingvogelreizen.nl>

Bank: IBAN: NL58RABO0123423945; BIC: RABONL2U

Inschrijving K.v.K. Utrecht: S 41186008

## I. Algemeen

Ethiopië staat bij veel mensen bekend als een land van droogtes, hongersnoden en oorlogen. Dat is echter niet het werkelijk beeld. De periodieke droogtes treffen slechts een relatief klein van het land en omdat de plattelands erg arm is, kunnen ze na het mislukken van de oogst dan geen voedsel kopen. Alweer meer dan tien jaar geleden een bloedig grensgeschil geweest met Eritrea en zijn er zo nu dan spanningen van politieke aard. Toch is het een van de veiligste landen in Afrika om in te reizen. Corruptie is er nauwelijks. Op diefstal staan zware straffen. De touroperator waar we mee werken is zeer betrouwbaar. De lunches worden in het veld door de chauffeurs bereid met gezuiverd water. De auto's hebben gebotteld drinkwater voor overdag aan boord (2 liter p.p.) en wat knabbeltjes.

## II. Land en volk

De kern van Ethiopië wordt gevormd door "tableland", bekend als het Ethiopisch Plateau, dat ongeveer de helft van het totale oppervlak beslaat. Het plateau is diagonaal van zuid-west naar noord-oost in tweeën gesplitst door de Grote Slenk (Rift Valley). Hoewel de gemiddelde hoogte van het plateau rond 1675 meter ligt, wordt het doorsneden door vele rivieren en diepe valleien, waarvan sommige op 620 meter beneden het niveau v.h. plateau liggen. Op het plateau liggen verschillende bergmassieven, waarvan Ras Dashan (Semien mountains) met 4550 m de hoogste is. Dit landschap komt vooral voor in noord Ethiopië, in de regio rond het Tana meer (het meer van waaruit de Blauwe Nijl ontspringt). De noord-oostelijke rand van het plateau wordt gevormd door steile kliffen van zo'n 1200 of zelfs meer meter hoog. Daaronder de Danakil woestijn waarvan het laagste punt 150 meter beneden zeeniveau ligt. Langs de westelijke rand loopt het plateau meer geleidelijk over in de Soedanese woestijn. Langs de zuidelijke rand loopt het af in de richting van het Turkana meer in Kenya.

Ethiopië is het enige land van Afrika dat nooit gekolonialiseerd is geweest (afgezien van een enkele jaren durende bezetting door de Italianen aan het begin van WO II). Het is overwegend een bergachtig, groen, vruchtbaar land, dat veel koffie en tuinbouwproducten exporteert. De bevolking, of het nu Christenen of Mohammedanen zijn, of het nu Amharen of Oromo's zijn is meestal heel vriendelijk en gastvrij.

Met ruim 32 x Nederland is het ook een groot land met een overwegend rurale bevolking. Zoals in elk ontwikkelingsland zijn er grote problemen met het verbeteren van de welvaart voor de bevolking die ongekend snel toeneemt. Dat drukt zwaar op de natuur, zoals onderweg ook wel zullen zien.

## Klimaat

Het klimaat van Ethiopië varieert naar hoogte. De tropische zone beneden ca. 1830 m heeft een gemiddelde jaar temperatuur van ca. 27 graden C. en ontvangt jaarlijks minder dan 510 mm regen. De sub-tropische zone, die het grootste deel van plateau uitmaakt en tussen 1830 en 2440 meter ligt, heeft een gemiddelde temperatuur van 22 graden, met een jaarlijkse neerslag van 510 - 1525 mm. Boven ca. 2440 m ligt de gematigde zone met een gemiddelde temperatuur van 16 graden en een jaarlijkse neerslag van ca. 1270 en 1780 mm. Het belangrijkste regenseizoen ligt tussen midden juni en september. De daarop volgende droge periode wordt in februari/maart plaatselijk onderbroken door kort tweede regenseizoen.



In het hoogland

## Natuurlijk hulpbronnen

De natuurlijke hulpbronnen van Ethiopië zijn hoofdzakelijk landbouwproducten. Het plateau is vruchtbaar met een grote verscheidenheid aan grondsoorten. Daardoor kunnen veel verschillende landbouwproducten worden geteeld. Er is een flinke hoeveelheid delfstoffen: ijzer, koper, zink, lood, kali, goud en platina zijn de belangrijkste die commercieel worden geëxploiteerd.

## De bodem

Het hoogland van Ethiopie wordt gevormd door samengevouwen en verbrokkelde rotsen bedekt door kalkzandsteen en zandsteen en dikke lagen vulkanische lava. De zware regens van het grote regenseizoen veroorzaken enorme erosie, vooral in gebieden waar de natuurlijke vegetatie is verdwenen. De regens logen de hooglandbodem uit, vooral waar deze op de rotsen ligt. De vulkanische bodems zijn daar minder gevoelig voor en dus vruchtbaarder.

## Bevolking

Het grootste deel van de bevolking bestaat uit boeren, die een marginaal bestaan leiden en geconcentreerd op het centrale plateau leven. De etnische samenstelling is heel divers als gevolg van vermenging van rassen en talen die al in vroege tijden begon. Volgens een telling in 1984, leefden er toen in Ethiopië 42.019.418 mensen. Het geschatte inwoneraantal in 1993 was 51.070.000 wat overeenkomt met een dichtheid van 45 personen per vierkante km. Inmiddels meer dan 110 miljoen. De Amharen, die de oorspronkelijke staat stichtten, zijn van

Semitische afkomst en vormen samen met de verwante Tigrayers zo'n 35% van het totaal. Zij bewonen de hooglanden, vooral noordelijk van 10 gr. Noorderbreedte en westelijk van 40 graden Oosterlengte. Een derde deel van de bevolking bestaat uit Oromo's, die hoofdzakelijk in midden en zuid-west Ethiopie leven. De Shangalla (5 %) leven in het westen van de grens met Eritrea tot het Turkana meer. Eveneens 5 % van de bevolking bestaat uit Somali die in het oosten en zuid-oosten leven, vooral in de Ogaden woestijn. De Afar tenslotte bevolken de woestijnen en half-woestijnen oost van het hoogland (Danakil).

## Religie

De Ethiopische orthodoxe gemeenschaps kerk is een autonome Christelijke sekte met aan het hoofd een patriarch. Ze is verwant aan de Koptische kerk van Egypte, die de Staatskerk was tot 1974.

Ongeveer de helft van de bevolking is Christen en dat is het meest voorkomende geloof in het noordelijke deel van het land. In de zuidelijke regio's zijn Mohammedanen in de meerderheid. In de regio van Gamu-Gofa en delen van Sidamo en Arusi komen veel natuurgodsdiensten voor. Ethiopië volgt de juliaanse kalender die 7 jaar "achter" loopt bij de onze en waarvan Nieuwjaar in begin september valt.

## Taal

Van de meer dan 70 talen in Ethiopie behoren de meeste tot Semitische of Koeshitische takken van de Afro-Aziatische familie. Uit de taal van de Etiopische kerk, het Ge'ez, is de reeks Semitische talen Amhaars, Tigrinya en Tigre ontstaan. Amhaars is de officiële taal van het land en wordt gesproken door zo'n 60 % van de inwoners. Engels en Arabisch worden ook door veel mensen gesproken.

## III. Zwaarte van de reis

Tijdens deze reis worden geen lange, moeilijke, inspannende wandelingen gemaakt.

Meestal is er zoveel te zien aan vogels dat we ook niet ver komen. Niettemin is het terrein vaak rotsig en ongelijk met flinke hoogteverschillen. De warmte overdag en soms hier en daar hobbelige wegen kunnen de autotochten wel wat vermoeiend maken. Daarbij is het soms ook erg stoffig. Het hoogteverschil met Nederland is aanzienlijk. Ons beginpunt, Addis Ababa, ligt al op 2500 meter boven zeeniveau. Bij Ankober komen we op 3000, maar daarna wel weer lager (2000 - 1500 m). De nachten zijn daardoor aangenaam van temperatuur. Een goede conditie is sowieso aan te bevelen.

#### **IV. Van dag tot dag programma:**

N.B. Dit programma is vrijblijvend. Al naar gelang omstandigheden, bijv. m.b.t. extreme weersgesteldheden, onbegaanbaar geworden wegen of andere veiligheidsaspecten houden we ons het recht voor dit te wijzigen. Bij de beschrijving worden steeds enkele soorten genoemd (in het engels om opzoeken in de vogelgidsen mogelijk te maken) die er gezien kunnen/zullen worden. Uiteraard moeten we ons beperken. Bovendien komen er wel heel soorten voor, maar vaak zijn de dichtheden laag. Je moet dus soms ook wat geluk hebben.

##### Dag 1.

Dagvlucht van Schiphol via Istanbul (overstap) naar Addis Ababa met Turkish. Na aankomst in (late) avond transfer naar het Ghyon Hotel (15 minuten rijden).



**Black-winged Lovebird**

##### Dag 2.

Voor wie niet wil wachten bestaat de mogelijkheid vóór het ontbijt, in de grote goed onderhouden, bloemrijke tuin van het hotel kennis te maken met de vogelwereld van Ethiopie. Daar zijn al ook al enige endemen te zien!

Hooded vulture, Sacred Ibis, White-collared Pigeon, Red-eyed Dove, Tacazze Sunbird, Abyssinian Slaty Flycatcher, Ruppels Robin Chat, Olive Trush, Brown-rumped Seedeater, etc. etc.

Na het ontbijt rijden door het golvende landschap van de hoogvlaktes (enkele stops om te vogelen) naar Debre Birhan en vandaar naar de Ankober Palace Lodge. De lodge ligt op een steile beboste heuvel en is alleen te voet bereikbaar. Waarschijnlijk de meest pittige wandeling van de hele reis. Hier lag vroeger het paleis van keizer Menelik II, die leefde in het begin van vorige eeuw en de vernieuwing van Ethiopië inzette. De lodge is in de oude steil opgetrokken.

Vogels vandaag: Crane, Black-winged Plover, Pallid and Montagu's Harrier, Lanner Falcon, Verreaux's Eagle, Lammergeier, Ethiopian/Groundscraper Thrush, Red-breasted Wheatear, Red-capped Lark, endemen zoals Rouget's Rail, Abyssinian Longclaw, Thick-billed Raven, White-collared Pigeon, Wattled Ibis, Blue-winged Goose, Black-headed Siskin, etc..

##### Dag 3.

Voor het ontbijt kunnen we al vogelen rond de lodge en genieten van het weidse uitzicht. Terug op de hoofdweg naar het noorden komen we boven de 3000 meter, ook aan een steil escarpment waar we nog kunnen zoeken naar de Ankober Serin, als we die de vorige dag zouden hebben gemist. We rijden dan, met onderweg verschillende stops en picknik lunch verder noord en dalen daarbij flink af om uiteindelijk in de stad Kombolcha in het Yegof view hotel te overnachten.

Vogelsoorten: Abyssinian Catbird, White-backed Black Tit, Montane White-eye, White-billed en Slenderbilled Starling, Verreaux Eagle, en ook de hooglandsoorten van gister.

#### Dag 4.

Niet ver ten noorden van Desie ligt een flink meer: lake Hawk. Na een bezoek daar vervolgen we de hoofdweg tot Weldiya en gaan dan naar het westen. We klimmen door een Zwitsers aandoend landschap weer tot ca. 3000 meter. En dalen dan af tot de deels onverharde weg naar Lalibela (Roha hotel), dat aan de voet van de Abune Josef berg (hoger dan 4000 meter) is gelegen. Vogels: watervogels waarbij veel ons bekende soorten, zoals Slobeeenden, Groenpootruiters, Oeverlopers, Blauwe Reigers, etc. etc. Maar ook Knobbelmeerkoeten, Sporenkieviten, Three-banded Plover, etc. En onderweg weer de hooglandsoorten.

#### Dag 5.

'S Ochtends kunnen we voor het ontbijt in de omgeving naar vogels kijken, hoewel het een heel druk en toeristisch plaatsje is. We hebben de hele dag de tijd om de fameuze rotskerken gaan kijken. Wel het achtste (wereldwonder genoemd. In de 13<sup>e</sup> eeuw op last van koning Lalibela uitgehakt in de rotsen. De 11 kerken zijn verdeeld over 3 groepen en staan symbool voor o.a. het oude Jerusalem, inclusief de rivier de Jordaan (hier Yordanos geheten). Alle verschillend van vorm en opgedragen aan heiligen en Bijbelse



#### **Bete Giyorgis**

figuren (Maria, St. Joris, Michaël, Gabriël, Rafaël, etc.). Sommige door onderaardse

gangen met elkaar verbonden. De beroemdste is Bete Giyorgis, het huis van St. Joris dat in de vorm van een kruis is uitgehakt. Hier is gemakkelijk om een dag vol te houden, als is het alleen al om de devote sfeer die er hangt. Lunch in het hotel.

Voor wie de kerken niet wil bezoeken, kunnen we een vogeltocht wat verder van de bebouwde kom organiseren.

Vogels; Wahlberg's Eagle, Rufous-crowned Roller, Rüppell's Chat, Little Rocktrush, African Paradise Fly-catcher, Blue-breasted Bee-eater, Yellow-bellied Waxbill, etc., etc.

#### Dag 6.

Na het ontbijt rijden we naar Yemrehane Kristos

In deze grote grot is in de 12e eeuw uit steen en hout een kapel gebouwd en bevindt zich een begraafplaats voor priesters. Vanaf het pad naar de grot is het goed vogels kijken in de hoge bomen die hier op de hellingen groeien. Ook verder langs de weg omhoog gaan nog vogelen. In de namiddag terug naar het hotel in Lalibela.

#### Dag 7.

Een flinke dag rijden naar Abiye Adi, door een zeer afwisselend landschap. Ten noorden van Sekota komen we weer flink hoog met magnifieke vergezichten op de Siemen mountains. Daarna wordt het landschap droger en uiteindelijk komen we in het stadje Abiye Adi. We nemen ons intrek in de Mai Lomin lodge in de buitenwijken. Omgeven door een ruime tuin, waar de volgende morgen voor het ontbijt al veel te zien is.

#### Dag 8.

We blijven in de buurt het stadje. Hier heeft uw reisbegeleider 4 jaar gewoond en hoewel inmiddels enorm gegroeid en gemoderniseerd, kent hij de omgeving dus goed. Abiye Adi ligt op ca. 1800 meter aan de voet van steil oprijzende rotsen. Uit een diepe canyon komt een rivierdal van een rivier die in de regentijd veel water afvoert, maar in dit jaargetij slechts een klein stroompje is, gevoed door heldere bronnen, genaamd Mai Lomin (= citroen water). Daardoor is het ter

plaatse zeer groen. Onder hoge bomen groeien koffiestruiken, er is een boomkwekerij en een heerlijk beschaduwde "theetuin". We lopen door het stukje bos en door het rivierdal, dat vol grote stenen ligt en dus wat moeizaam zal gaan. Maar we hebben geen haast. Later lopen we via een in een rotsspleet uitgehouwen trap naar boven het stadje. In de spleten (breuken) in de steile rotsen zochten de inwoners dekking tijdens de burgeroorlog bij aanvallen van de luchtmacht van de Derg. Het stadje werd vele malen gebombardeerd of vanuit de lucht beschoten! Vaak tijdens markdagen, wanneer veel boeren (potentiële rebellen nietwaar...) uit de omgeving aanwezig waren. We overnachten weer in de lodge.

Het wordt een vogelrijke dag. Een greep uit de soortenlijst: Rüppell's Vulture, African Hawk-Eagle, Three-banded Plover, Bruce's Green Pigeon, Blue-spotted Wood-dove, endem Black-winged Loverbird, White-cheeked Turaco, Eastern Grey Plantain-eater, Nyanza Swift, Blue-breasted Bee-eater, Rock Martin, endem Rüppell's Black Chat, African Paradise Flycatcher, White-rumped Babbler, Scarlet-chested en Variable Sunbird, endem Abyssinian Oriole, Redwing Starling, etc. Klipdassen en groene Meerkatten zijn hier algemeen.



### **White-billed Starling**

#### Dag 9.

Ongeveer twintig km noord van Abiy Adi liggen 2 rotskerken. Abba Yohanni en Gebriel Wukien. In geheel Tigray zijn dat er enkele honderden! Bij en/of in beide kerken nemen

we een kijkje! Het landschap is weer heel anders dan bij Mai Lomin. Heuvels en oude (afgeronde) bergtoppen met landbouw en lage Acacia struwelen. Abba Yohanni is hoog boven de grond uitgehouwen in een loodrechte rotswand en slechts bereikbaar via een smal steil pad en een tunneltje. Binnenin mooie gewelven en muurschilderingen van bijbelse taferelen. Vanaf een soort balkon heeft men een prachtig uitzicht over het omliggende land. Helaas mogen vrouwen deze kerk niet in. De andere kerk ligt tegen heuvel en veel makkelijker te bereiken. Rondom staan oude vijgen en andere bomen. Wanneer ze vrucht dragen "leeft" het er van de vogels, die uitgebreid gaan bekijken. Hebben we 's middags tijd over dan brengen we die door in de tuin van de lodge of bij Mai Lomin. Vogels vandaag: deel dezelfde als gister maar ook: verschillende soorten Tapuiten, die in deze tijd van het jaar al hun prachtkleed hebben, Chestnutheaded Sparrow Weaver, Speckle-fronted Weaver, White-fronted Black Chat, Brown-tailed Rockchat, Northern Crombec, Black-billed Barbet, Long-crested Eagle, Fiscal Shrike, etc.

#### Dag 10.

Na het onbijt rijden we via Wukro naar Adigrad. Aanvankelijk door een vrij vlak landschap met als uit het niets oprijzende hoge steile bergmasieven. Op de top van één daarvan is ook weer een rotskerk uitgehouwen. Maar de steile klim er naar toe is te veel van het goede. Hier en daar passeren we rivieren waar we uiteraard zullen stoppen om de vogelwereld te aanschouwen. Dat doen we ook rond de oude kerk Abrahav Atseba, de namen van de twee koningen die die kerk gebouwd zouden hebben, rond 335 na Christus. Het wordt beschouwd als de mooiste rotskerk van Tigray. Bij Wukro komen we op de hoofdweg van Mekelle naar het noorden. Ook hierlangs ligt nog een interessante vogelkijklocatie. We overnachten in de Agoro Lodge.

### Dag 11.

Op weg naar Aksum. Voordat we daar zijn is er veel te zien. Na de stad komt eerst een imposante bergpas met weer fantastische mooie uitzichten. Ongeveer halverwege ligt op een hoge rots het klooster van Debre Damo, uit de 6e eeuw A.D. Dit is alleen te bereiken d.m.v een touw tegen de steile klifwand. Ook hier worden dames niet toegelaten. Iets verderop liggen dicht langs de weg de overblijfselen van de oude tempel van Yeha, gebouwd in de eerste eeuw vóór Christus. Met de mensen die liever vogels kijken rijden we iets door naar de vlakke oevers van een stuwmeer vlak bij Adua. Adua is bekend van de "slag bij Adua". Deze was gevolg van een misverstand bij een verdrag van 1889 tussen de Italianen (die het huidige Eritrea als kolonie hadden) en keizer Menelik. De Italiaanse versie had een duidelijk andere inhoud dan de Amhaarse. De Italianen kozen voor een militaire oplossing en vielen Ethiopië binnen, de eerste Italiaans-Ethiopische oorlog tot gevolg hebbende. Aanvankelijk liep de opmars van de Italianen snel. Maar het ruige landschap was uiteindelijk niet in hun voordeel en ze werden teruggedrongen tot bij Adua. Op 29 februari 1896 kwam het daar tot een veldslag, die door de met speren bewapende Ethiopiëers werd gewonnen. We overnachten in het Yeha hotel in Aksum. Hier in het uiterste noorden van Ethiopië kunnen we vogelsoorten zien die we zuidelijker eigenlijk nooit zien. Zoals: Wilde Eenden en Krakeenden, Bergkalanderleeuweriken, Kortteenleeuweriken en Blauwborstjes, Ooit zag ik ook Zanglijster en Citroenkwikstaart.

### Dag 12.

Vanaf het terras van het iets boven de stad gelegen hotel hebben we uitzicht op de grootste van bekende obeliskken van Aksum. In het totaal zijn het meer dan honderd, maar de meeste niet hoger dan een paar meter. De hoogst nog overeind staande is 21 meter hoog. Een aantal is bewerkt met naar het lijkt deuren en ramen. Ze dateren uit de 1<sup>e</sup> tot 4<sup>e</sup> eeuw na Christus en waren hoogst waarschijnlijk bedoeld als grafmonumenten.

De hele dag blijven we in of bij Aksum, een voor de Koptisch Christenen van Ethiopië een belangrijke stad. Tot aan de 9<sup>de</sup> eeuw na Christus de hoofdstad van groot koninkrijk. De moederkerk van de christenen hier werd in de 4<sup>e</sup> eeuw opgericht en herbergde de door de koningin van Sheba uit Israel meegebrachte Ark de Verbonds. Bij verwoesting van de kerk



### **Mariam Tsion kerk**

en overname van de macht werd de Ark diep in Ethiopië verborgen, maar in het begin van de 17<sup>e</sup> eeuw teruggebracht naar de nu nog intact zijnde door koning Fasilidas gebouwde Mariam Tsion kathedraal. De door keizer Haile Selassie gestichte nieuwe kerk, in aanwezigheid van koningin Elizabeth II in 1965 ingewijd, is een bezoek waard vanwege zijn vele bijbelse muurschilderingen. Een klein museum toont de kronen en gewaden en gebruiksvoorwerpen van vroegere heersers. Net buiten de stad liggen de overblijfselen van enkele paleizen. Omdat deze grotendeels van hout waren, zijn dat eigenlijk alleen de stenen fundamenteën. Een ervan wordt toegeschreven aan weer de koningin van Sheba, een ander op de heuvel boven Aksum behoorde toe aan de koningen Kaleb en Gebre Meskal. Hier bevinden zich onderaardse gewelven en de grafkamer van Gebre Meskal. Met de vogelaars gaan we naar een stuwmeer iets west van de stad. Heel vogelrijk. Steltlopers, reigers, eenden, maar ook Rouget's Rail, de endem. De 'Kleine Kortteenleeuweriken' hier zijn niet Erlanger's Lark, die we in hoogland al tegenkwamen, maar de er erg op lijkende Blanford's Lark.



De streek is bijzonder rijk aan roofvogels: Augur Buzzard, Lammergier, Tawny Eagle, Steppe Eagle, Imperial Eagle, Torenvalk en Grey Kestrel, Slechtvalk, Rüppell's and Hooded Vulture, Grauwe en Steppenkiekendief, Shikra en Yellow-billed Kite natuurlijk.

Overnachting weer in het Yeha hotel.

#### Daq 13.

In de ochtend kunnen we nog vogelen in de omgeving of het stadje verder verkennen, in de middag vliegen we met Ethiopian Airlines terug naar Addis Ababa. Met wat geluk vliegen we met een turboprop machine. Die vliegen niet zo hoog en dan heb je een schitterend uitzicht over het "tafelberglandschap" van noord Ethiopië met zijn diepe rivierdalen. Overnachting in het Ghyon hotel.

#### Daq 14.

De laatste dag alweer.

Ook nu een keuze programma. Musea en/of een bezoek aan de Mercatomarkt, de grootste openluchtmarkt van Afrika (pas op voor zakkenrollers!), of vogels kijken bij het klooster van Debre Libanos en het escapment daar.

De moeite waard aan musea zijn bijvoorbeeld:

1. National Museum met een replica van "Lucy", oude gebruiksvoorwerpen en kunst. 2. Het ethnografisch museum, gevestigd in een vroeger paleis van keizer Haile Selassie. Naast informatie over de vele volken van Ethiopië, ook die van het zuiden, vinden we er oude kunst en gebruiksvoorwerpen en zijn er enige vertrekken van de keizer en keizerin te bewonderen. 3. Het martelarenmuseum over de gruweldaden begaan door het Derg regiem. 4. Entoto Mariyam Tsion kerk en museum op de heuvel boven Addis (prachtig uitzicht!). De plek waar Menelik II Addis Abeba (= de nieuwe bloem) stichtte.

Bij Debre Libanos kans op: Abyssinian Woodpecker, Lemon Dove, Ruppell's Chat, White-winged Cliff-chat, Ayres's Hawk-eagle, White-cheeked Turaco, Abyssinian Oriole, Crested Eagle, Lammergeier, etc. Na het diner dan naar Bole Airport voor de nachtvlucht terug naar Amsterdam.



**De obelisken van Aksum**



**Thick-billed Raven**

## Reisinformatie

Reisnummer:	20/07ETH
Reisduur en bestemming:	15-daagse vogelreis naar Ethiopië
Reisperiode	Dinsdag 17 febr. t/m woensdag 3 maart 2020
Aantal deelnemers:	6/7 of 10/11 personen
Reissom (onder voorbehoud):	bij 6/11 pers.: € 2500,-/2800,-
Algemene informatie:	info@stichtingvogelreizen.nl, tel. 026 372 3990
Specifieke vogelinformatie & Programma-inhoud:	Lieuwe Dijkse, tel. 0222 – 312303, E-mail: lieuwe.dijkse@stichtingvogelreizen.nl

### In de reissom inbegrepen:

- ✓ Retourvlucht Amsterdam Addis Ababa met overstap in Istanbul met Turkish Airlines
- ✓ Eén binnenlandse vlucht.
- ✓ Alle overnachtingen in hotels en lodges van sterk wisselende kwaliteit.
- ✓ Volpension met lunchpakket en water voor overdag; Alle vervoer in minibus of 2 of 3 Toyota Landcruisers met lokale chauffeurs.
- ✓ Begeleiding door vogelkundige gedurende de gehele reis
- ✓ Verstrekking "streeplijst" en informatie over te bezoeken gebieden.

### Niet in de reissom inbegrepen:

- ◆ Visumkosten van 48 €; te verkrijgen bij aankomst op het vliegveld van Addis
- ◆ 1-pers.kamertoeslag: ca. € 255,00 p.p.
- ◆ Kosten van Malaria-profylaxe en/of inenting
- ◆ Toegangsgelden voor musea, kerken, etc.
- ◆ Lokale gidsen,
- ◆ Uitgaven van persoonlijke aard, bijvoorbeeld kosten voor telefoon/fax, consumpties, fooien e.d.

## Boeking

Boeking geschiedt door invulling en toezending van het boekingsformulier en door overmaking van circa 25% van de reissom (€ 700,00 p.p.), onder vermelding van reisnummer 20/07ETH. Uw aanmelding is pas definitief zodra uw aanbetaling is ontvangen. Bij onverhoopt onvoldoende deelname zal deze reis worden geannuleerd en zullen de aanbetalingen volledig worden gerestitueerd. Wilt u mee, reageer dan snel.

STICHTING **VOGELREIZEN** behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen, indien de begeleider(s) dit ter plaatse noodzakelijk acht(en).

Prijs-, koers- en premiewijzigingen en toeslagen van derden voorbehouden.  
99-100% van de reizigers rookt niet.

