

Vogelreis Algarve – Najaarstrek

Stichting Vogelreizen

23 – 30 september 2021

Een reisverslag van deelnemer Reinier Pieters

Donderdag 23 september

We moeten afschuwelijk vroeg op want om 6:30 vertrekt de Transavia HV5737 naar Faro. Belachelijk, wat een tijdstip! Maar het gaat allemaal zoals het hoort. Het is rustig op Schiphol en we kunnen vlot door naar de gate. Vanuit de lucht kun je de stad Antwerpen aan de Schelde prachtig zien liggen. Om 8:15 staan we op Faro en Emile heeft twee busjes geregeld. De reis richting Sagres verloopt allemaal voorspoedig. De deelnemers blijken een bonte groep reisgenoten te zijn met vooral vogelseniores. Fijne, gezellige mensen. 's Middags neemt Emile ons mee naar de Monte da Cabranosa. Het is een kleine heuvel in het landschap, maar kennelijk wel op een strategische plek. Vanaf hier heb je een mooi overzicht over het zuidwestelijke puntje van de Algarve. Het is een beroemde vogelspotting-site. Er zitten meerdere Portugese vogelkenners. Helaas is het erg rustig met de vogeltrek, vermoedelijk door ongunstige wind. We zien enkele Slangenarenden, Wespddieven, Bruine Kiekendieven, Torenavken en Sperwers. Ter plaatse ontdekken anderen diverse soorten (zang-)vogels.

Vrijdag 24 september

We gaan vanmorgen eerst boodschappen doen en ook moet de bandenspanning van de bussen gecontroleerd worden: het gebruikelijke gedoe met huurauto's / -bussen. Daarna gaan we opnieuw naar de Monte da Cabranosa. We zien o.a.: Slangenarend, Sperwers, een Aasgier, Kuifleeuweriken, Baard- en Brilgrasmus, Kleine Zwartkop, Tapuit en Roodborsttapuit. Een Tapuit is een prachtig vogeltje. Op donderdag spotten we ook een Grauwe Gors.

Later die middag rijden we naar een beekvallei achter Raposeira. Het is een mooie wandeling. Helaas zien we ook hier wat weinig vogels langs de beek. Aansluitend maken we een stop bij het Praia do Boca do Rio. Dat is een mooi en rustig gelegen strandje aan zee. Ik heb nog gezwommen in de Atlantique !



Praia do Boca do Rio

Zaterdag 25 september

Vandaag maken we een boottocht op de Atlantische Oceaan vanuit de haven van Sagres. We varen in een mooie Explorer-boot met twee grote Honda-motoren de zee op. Circa 6 zeemijlen, de schipper weet precies wat hij wil. Al snel stuiten we op een groep Dolfijnen. Ook spotten we Grauwe, Grote, Noordse en Kuhls Pijlstormvogels, Wilsons Stormvogeltje en Jan van Genten. De pijlstormvogels vliegen van nabij over en kunnen mooi gefotografeerd worden. Even later springen tientallen Dolfijnen al spelend om de boot. Erg leuk.

De power van de motoren, de kracht en de snelheid waarmee we varen is fantastisch ;minstens 20 knots, en als hij wil kan de boot nog harder. We waaien zeker heel goed uit.

's Middags na de lunch maken we ook nog een prachtige autotocht over een landweg die Ton duidelijk goed kent. Grauwe Gorzen, Alpenkraaien en Tapuiten: we zien er meerdere van. Het restaurant in Sagres is prima. Er werkt een Nederlandse restauranthouder en we eten er bovengemiddeld goed.

Zondag 26 september

Het is zondagmorgen 8 uur: de zon is net opgekomen en er zweven een paar meeuwen rond de baai. Wat een prachtige plek; op deze Cabo Sao Vicente ligt geschiedenis. Hierachter is het eeuwenlang voor de zeelieden 'Terra Incognita' geweest. Ook de vogels vinden het te ver om hier al over te steken naar Afrika. Het is gewoon mooie rustige plek. Vandaag op pad naar Monchique, een mooie, hoge granietheuvel. Er zijn weinig vogels (Buizerd, Torenavk, Blauwe Rotslijster, Roodstuitzwaluw, Roodborsttapuit, Kleine Zwartkop, Boomklever), en het is een interessante autorit. Wel is er de



Op de Atlantische Oceaan



Kuhls Pijlstormvogel

mogelijkheid om een mooi granietbultje te beklimmen. Later op de middag bereiken we een lagune direct over de Praia Grande de Nagoya Salgados. Dat is een geweldig vogelparadijs. We zien heel veel watervogels: Zwarte Ibis, Flamingo's, Lepelaars, Zilverplevier, Ooievaars, Steltkluten, Watersnip, Oeverloper. Enfin, heel veel soorten! Het tweede hotel is een mooi, luxe hotel, het Villa Galé Atlantico. Ik krijg een luxe kamer en er is ook een mooi zwembad. Tjonge jonge wat een vakantie.



Vanuit mijn hotelkamer in Sagres

Maandag 27 september

We maken een natuurwandeling bij de Fonte da Benémola in de binnenlanden van de Algarve, een eindje boven Albufeira. Het is een mooie wandeling, wel wat warm en helaas zien we ook vanmorgen weinig vogels. De route is goed bewegwijzerd. Er zijn zelfs stepping stones in de beek aangebracht. 's Middags gaan we naar het Parque Natural da Ria Formosa. Dat natuurreservaat ligt achter een golf resort en onder de aanvliegroutes van Faro Airport. Het is een prachtige lagune met heel veel watervogels: opnieuw Zilverplevier, Bontbekplevier, Tureluur, Dunbekmeeuw, Zwartkopmeeuw, Visarend enzovoort. Op de

terugweg dwalen we een heel eind door Albufeira. Dat gaat niet helemaal goed.

Dinsdag 28 september

Emile heeft een lange autotocht naar Castro Verde op de steppes van Alentejo gepland. Het is circa 5 kwartier autorijden, maar dan komen we wel in een totaal andere omgeving. Het is een steppe-achtige omgeving, "the vast plane of Castro Verde or in Portugese: Campo Branco". De eerste stop is bij Vale Goncalinho. We spotten een Hop, een Steenuil en een Iberische Klapekster. Ron spot verderop een vijftal Vale Gieren, die kennelijk azen op een prooi. We besluiten er heen te rijden. En Emile regelt in zijn beste Spaans dat we van de boer zijn terrein op mogen. Vanuit de busjes, want uit de auto stappen is *not done*.

Het is een mooi avontuur, er zitten in totaal circa 50 Vale Gieren. Heel bijzonder en dichtbij! Later zien we nog veel meer vogels o.a.: Steenuil, Hop, Zwarte Ibis, Steltkluten, Zwarte Ooievaar, zowaar een Monniksgier, Aasgier, Blauwe Kiekendief, Grote Trap en Zwartbuikzandhoen

Het is vandaag een fantastische vogeltocht, zie het kaartje in het Manual van Castro Verde steppe area. Later die middag spotten we ook een *Iberian Imperial Eagle*, de Spaanse keizerarend. Dat is een unieke waarneming, de Imperial Eagle is een ernstig bedreigde vogelsoort.



De steppen bij Castro Verde



Spaanse Keizerarend !

Woensdag 29 september

Vandaag is de laatste vogeldag. We gaan naar Castro Marim, een plaats nog net in de Algarve, op de grens met Spanje. Aan de monding van de rivier de Guadiana liggen enorme zoutvlaktes. En deze kunstmatige meertjes zijn een El Dorado voor vogels. Opnieuw veel Steltkluten, Zwarte en Groenpootruiter, Aalscholvers, Reuzensterns, Bontbekplevier en veel, veel meer. In de verte zien we ook Flamingo's en Lepelaars. We doen lunchboodschappen in Vila Real de Santo António. De tweede stop is achter de stad, opnieuw in de zoutvlaktes. Nog meer vogels zoals zojuist al opgesomd. Plus diverse Dunbekmeeuwen van dichtbij. De busjes hebben het zwaar te verduren. Veel kuilen en nog meer modder. Wel leuk, het gaat gelukkig allemaal goed. Dat is het lot van huurbusjes.



Bij de zoutpannen



Lagoa dos Salgados

Donderdag 30 september

Vroeg op vanochtend, om 04:30 uur. Bah!! Maar we kregen wel een echt ontbijt van het hotel: koffie, croissantjes, fruit etc. Dat maakt veel goed. Op het airport Faro is het druk, de check in gaat langzaam. Er wordt zowaar naar een QR-code van de Corona-check-app gevraagd. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt bij Transavia. De TV vertrekt op tijd en voor je het weet staan we weer op Schiphol. Het is een prachtige vogelreis geworden.

