



Zwarte ibissen

Trekvogels in Andalusië

In het najaar voltrekt zich een spectaculair verschijnsel onder de trekvogels, zij vliegen van noord naar zuid om daar te overwinteren. Sommigen blijven achter in zuid/Europa, anderen vliegen door naar Afrika. Tijdens deze reis rijden wij de zuidelijke kustlijn van Andalusië af om zoveel mogelijk vogels waar te nemen. Naast vele zangvogelsoorten zullen we ons ook richten op de roofvogels. Vale gier, slangarend, dwergarend en zwarte wouw maken hun opwachting. Met wat geluk vinden we ook de Spaanse keizerarend en de grijze wouw. Daarnaast zijn er duizenden ooievaars, lepelaars en reigerachtigen te bewonderen. Laat u verrassen door deze migratiedrang van vele soorten vogels, door met ons een aantal spectaculaire vogelobservatiepunten te bezoeken.

in vogelvlucht:

- 9-daagse vliegreis Andalusië / Spanje
 - vr. 5 t/m za. 13 september 2025
 - reissom: € 1699,- pp op basis van gedeelde tweepersoonskamer;
 - verzorging: halfpension plus veldlunch
 - reisleader: Stef Strik
-

Mediterrane genoegens

Andalusië staat bekend om de heerlijke warme temperaturen, zuidelijke leefwijze, goede keuken (veel vis) en ontspannen sfeer. We zijn weg uit de gejaagde westerse cultuur. Mañana - mañana is hier het credo. Toch willen wij u zoveel mogelijk van deze provincie laten zien. En zoveel mogelijk natuur en vogels. Daarom doen we drie tot vier verschillende gebieden aan. Behalve de eerste nacht, verblijven we steeds meerdere dagen op één locatie om gestress te voorkomen. De onderkomens liggen middenin de te bezoeken natuureservaten.



Vale gier

Vanuit het logies maken we dagelijks bijzondere excursies met ons personenbusje, bestuurd door de reisleader. Op deze manier krijgen we een fraai beeld van de natuur en de vogels. En van een vleugje cultuur. De

bedoeling van onze reis is om te genieten van de vele mooie en bijzondere vogelsoorten van Andalusië. We zijn er niet op uit om zo veel mogelijk soorten op de lijst te krijgen, maar vooral om te genieten van de te ontdekken vogels in hun natuurlijke habitat. Met de minibus zullen diverse tochten en ritjes gemaakt worden. Ter plekke gearriveerd, zijn we actief buiten bezig met rustig wandelen, stilstaan, genieten en observeren.

Eten en drinken

Het ontbijt staat iedere ochtend klaar in ons hotel. Lunches worden in het veld gebruikt.

's Avonds eten we buiten de deur in door onze reisleader geselecteerde restaurants met een Spaanse keuken. Uiteraard wordt er ook een avond paella gegeten.

Het weer

Tijdens ons verblijf is het normaliter erg zonnig. Er is natuurlijk altijd kans op een najaarsregenbui. De temperatuur kan in deze tijd van het jaar overdag oplopen tot waarden rond de 25°C. 's Nachts tien graden lager.

Ervaren reisbegeleiding

Tijdens deze speciale vogelreis zullen we worden begeleid door Stef Strik, die jaarlijks meerdere keren in Andalusië verblijft. Hij staat hoog op de Observado.es-lijst met meer dan 250 vogelsoorten in Spanje op zijn naam. Hij is tevens lid van de Andalusia Bird Society (ABS) en kent de beste vogelspots van Zuid-Spanje. Op verzoek kunnen speciale doelsoorten vooraf worden aangevraagd.



Stef Strik, uw reisleader

Méér dan alleen vogels

Tijdens onze dagelijkse excursies komen we ook andere dieren dan vogels tegen. Ook daaraan besteden we natuurlijk aandacht. Er is een aantal specifieke zoogdieren te vinden, zoals de Iberische lynx, Iberische steenbok en de Mangoesta. Dit blijven toevalstreffers. Meer kans maken we op vlinders, waaronder de Spaanse pijpbloemvlinder en de Monarchvlinder. Diverse slangen- en schildpadsoorten maken hun opwachting. 's- Avonds op de witte muren vinden we de Muurgekko's.



Monarchvlinder

Excursieprogramma

dag 1:

We vertrekken vanaf Amsterdam/Schiphol naar Málaga, vanwaar we met een busje naar de eerste bestemming rijden. In de middag arriveren we in Laguna de Fuente de Piedra, waar we op zoek gaan naar steltlopers en eenden. Lagune de Fuente de Piedra is een must voor iedere vogelaar die Andalusië aandoet. Hier huist (bij voldoende water) de op één na grootste flamingokolonie van Europa. Daarnaast zien we vanuit de schuilhutten diverse eenden en andere watervogels in de zoetwatermeertjes. Met wat geluk zien we hier de Witkopeend en de Marmereend.

We hebben een overnachting in een traditioneel Andalusisch hotel in Mollina.

dag 2:

In de ochtend bezoeken we nog een keer kort Lagune de Fuente de Piedra.

In de middag rijden we naar de Coto Doñana in het Zuidwesten van Andalusië.

In El Rocio checken we in bij het hotel, waar we drie overnachtingen maken.



Vogelboulevard El Rocio

dag 3:

Vandaag een bezoeken we diverse vogelobservatieplaatsen: El Rocina, El Alamillo en El Acebuche. Als er voldoende water in de meertjes staat vinden we Purperkoet, Witoogend en andere watervogels. Ook de Iberische klapekster en de Blauwe ekster zijn hier te vinden.

We maken een enorme rijtoer over slechte wegen over de vlaktes van de coto. Bij bezoekerscentrum Palacio del Rey vinden we Kwak, Woudaap, Koereiger en Kleine zilverreiger in kolonies in de bomen.

dag 4:

Vandaag gaan we naar de Marismas de Odiel, ten westen van Huelva, vlak aan de Portugese grens. Vanaf het bezoekerscentrum volgen we de landtong zuidwaarts tot aan zee.



dag 5:

We verlaten de Coto Doñana en volgen de kustlijn via Chipionas (Huisgierzwaluw), Cadiz en Barbate naar Tarifa. Een flinke dag rijden langs een aantal bijzondere vogelgebieden. Rondom ons logies in Tarifa kunnen we de nodige roofvogels over zien trekken.

dag 6:

Vandaag bezoeken we eerst een aantal zee-observatiepunten om roofvogels en zeevogels te spotten. Vale gier en Eleonora's valk worden hier regelmatig waargenomen.

Tarifa is een bekend punt voor het observeren van de trekvogelroute over de Straat van Gibraltar naar Afrika.



Trektelpost Tarifa

dag 7:

We nemen een mooie onverharde weg door de Ojen vallei. Hier en daar nemen we een pauze om zang- en trekvogels waar te nemen. Verschillende gierensoorten vliegen in groepen over.

dag 8:

In de moerassen van Barbate kijken we naar de hier voorkomende meeuwen en steltlopers. 's-Middags gaan we naar het witte stadje Vejer de la Frontera. Daar zien we de uiterst zeldzame Kaalkopibis in nestholtes broeden.

We sluiten af in natuurpark Los Llances, waar de Duinpieper voorkomt en soms een Renvogel wordt gezien.

's-Avonds vieren we de bonte avond in Tarifa.



Heremiet- of Kaalkopibis

dag 9:

We vertrekken richting Málaga. Onderweg – indien er tijd genoeg is – kijken we nog in natuurpark Palmones. Ook een bezoek aan vogelreservaat Desembocadura de Guadalhorce in Málaga kan mogelijk worden ingepast.

Voor de duur en de plaats van handelen zijn we afhankelijk van de vertrektijd van ons vliegtuig.



Blauwe ekster

niet vergeten

Stichting Vogelreizen adviseert om o.m. het volgende mee te nemen: vogelgids, verrekijker (liefst vergroting van 10x of meer) en, indien in je bezit, telescoop! (zodat je zelf goede en gedetailleerde beelden kunt krijgen van de waargenomen vogels), kleding voor warm, fris en óók nat weer, opvouwbaar parapluutje, open wandelsandalen, rugzakje, thermosflesje, dichte wandelschoenen, zitmatje en drinkbeker. Je lichamelijke gezondheid dient dusdanig te zijn dat je vele dagen achtereen, zonder problemen voor jezelf of voor anderen, aan de excursies kunt deelnemen.



Monniksparkiet